



Stichting Heel Hattem Helpt Syriërs

Jaarverslag 2016

Datum: 2 januari 2017

Auteur: Drs. Lucius W. de Graaff



Introductie

Op 21 januari 2013 is de Stichting Heel Hattem Helpt Syriërs in het leven geroepen. De stichting zet zich primair in voor hulp aan kinderen in de Syrische stad Saraqeb. Dit is de stad waaruit de Hattemer Khalid Alneis afkomstig is. De hulp is specifiek gericht op het mogelijk maken van onderwijs aan de kinderen in deze stad. Daarnaast wordt een deel van de hulp gelden via Artsen zonder Grenzen besteed aan babyvoeding en medicijnen. Het bestuur wordt gevormd door Jaap van Zaal (voorzitter), Ben Roseboom (penningmeester), Lucius de Graaff (secretaris) en Henk Brouwer. Het bestuur ontvangt ondersteuning van Mariëlle Karssing (Rond Uit Hattem).



Projecten in Saraqeb

In het jaar 2016 kon een vijftal projecten in Saraqeb worden gerealiseerd met de giften van enkele sponsors. In drie gevallen ontvingen weduwen een bedrag voor het opzetten van een klein winkeltje. Door de verkoop van kruidenierswaren of (kinder-)kleding kunnen deze vrouwen nu zorgen voor hun



gezin. Ook kunnen zij het schoolgeld voor de kinderen betalen. Van deze projecten zijn foto's ontvangen. Ook hebben Syriërs uit Saraqeb via Facebook hun dank uitgesproken. Het vierde project was bestemd voor een noodzakelijke borstoperatie. Het vijfde project was voor psychologische hulp aan getraumatiseerde kinderen. Met behulp van sportactiviteiten wordt geprobeerd om de kinderen aan het praten te krijgen. De meeste gezinnen zijn namelijk uit het centrum van Saraqeb weggebombardeerd en wonen nu aan de randen van de stad.



Marktkraam op de Rommelmarkt in Hattem

Op zaterdag 27 augustus is in Hattem de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Als stichting hebben we met een eigen kraam aandacht gevraagd voor ons hulpverleningswerk. Verder is in de weken voorafgaande aan de rommelmarkt de bevolking van Hattem opgeroepen spulletjes voor de verkoop aan te dragen. Een Syrische familie woonachtig in Hattem

heeft baklava gemaakt voor de verkoop. Deze lekkernij vond gretig aftrek bij de bezoekers van de markt. Al met al heeft de verkoop € 550,- opgebracht. Dit bedrag is gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen voor medische hulpmiddelen. In het najaar van 2016 zijn de eerste voorbereiding gemaakt voor een benefietavond met wereldmuziek in het voorjaar van 2017.

Evaluatie

Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat de hulpverlening aan Syriërs kon worden voortgezet. Het feit dat de stichting nauwelijks overheadkosten heeft en de 'lijntjes' heel kort zijn, spreekt de sponsors erg aan. Vandaar dat is besloten het werk in 2017 voort te zetten, temeer omdat de oorlogsellende in Syrië nog niet tot een einde is gekomen.



Stichting Heel Hattem Helpt Syriërs

Konijnenbergerweg 20

8051 CC HATTEM

Tel 038 444 31 78

vanzaal@hetnet.nl

NL09 RABO 0178 2401 09