



WERELDHUIS HOUTEN, Plek van Ontmoeting.

Visie

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, Plek van Ontmoeting heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, ontmoetingen plaats vinden met elkaar die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement.

Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof.

Het WERELDHUIS mag een plaats mag zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Missie

Door middel van een luisterend oor gaan opgeleide gastvrouwen en gastheren in het Wereldhuis (via een organisch groeimodel in onze woonkamer) ontmoetingen aan met mensen die daar behoefte aan hebben. Na een bezinningsmoment volgt een gezamenlijke lunch en later eventueel de mogelijkheid dit uit te breiden naar ook het verzorgen van een avondmaaltijd. Tijdens deze eetmomenten zullen er gesprekken tot stand komen waardoor mensen elkaar echt gaan ontmoeten en hun eenzaamheid wordt doorbroken.

Betrokkenheid en spiritualiteit is datgene dat wij aanbieden en verder uit willen bouwen, door middel van activiteiten die gedragen worden door “de mensen zelf”. Dit kunnen meditatieve momenten zijn waar eventueel creativiteit centraal staat, of momenten van waarbij een “echt” gesprek van hart tot hart tot stand komt.

Ook maken wij contact met groepen, partnerorganisaties waarvan wij veronderstellen dat wij elkaar versterken. Samen is meer dan twee! Dit kunnen samenwerkingen zijn van korte of langere duur.

Verder hebben wij in onze missie staan dat wij het betrekken van buurtbewoners bij onze activiteiten zeer toejuichen. Door middel van actieve ontmoetingsmomenten te scheppen willen wij de buurtbewoners meenemen op onze reis. Als voorbeeld noemen wij o.a. de jaarlijkse buurt nieuwjaarsbijeenkomst en het creëren en onderhouden van een gezamenlijke moestuin. Dit kan weer leiden tot ontmoetingen met andere buurtbewoners en zo het sociale netwerk van mensen te versterken en vergroten.

Er is ruime aandacht via de weekkrant van Houten voor de activiteiten in het WERELDHUIS. Ook hebben wij folders verspreid via huisartsen, fysiotherapeuten, GGD, kerken, bibliotheek & gemeente. Hierin staat onze doelstelling vermeld en de uitnodiging naar ons toe te komen. De huisartsen werken actief mee om mensen via een ontmoeting in hun wachtkamers, de weg naar het WERELDHUIS te wijzen.