



## Algemene beleidsplan Moslim Informatie Centrum



## Inhoudsopgave

- 1. Geschiedenis van de Islam in Nederland**
- 2. Het Moslim Informatie Centrum Nederland**
- 3. Activiteiten**



## 1. Geschiedenis van de Islam in Nederland

De eerste contacten tussen Nederland en de Islamitische wereld vonden plaats tijdens de Kruistochten, toen Nederlandse Christenen Jeruzalem bezochten. Belangrijker was echter de periode waarin Nederlanders Indonesië koloniseerden. In die tijd ontstond de noodzaak de Islam beter te leren kennen. Dit was om twee redenen:

- a. De Islam was een sterke concurrent voor het Christendom.
- b. Politiek en militair moest men strijden tegen een volk wiens mentaliteit vreemd was en grotendeels door de Islam werd bepaald.

Vanwege deze twee punten is de faculteit van het Orientalisme aan de Universiteit van Leiden één van de bekendste geworden. De bibliotheek van de Leidse Universiteit staat vol Arabische manuscripten uit de Islamitische wereld.

De tweede belangrijke periode is begonnen met de propaganda van de Qadiyani of Rabwah-Ahmadiyya, vlak voor de tweede Wereld Oorlog. Na de 2de Wereld Oorlog, in 1947 vestigde deze heterodoxe beweging een kantoor in Nederland en in 1955 hun missie.

Tegen de informatie die ze verspreiden werd voor het eerst geprotesteerd door een werkgroep van moslims. De Rabwah-Ahmadiyya is de eerste organisatie in Nederland geweest die voorlichting gaf over de Islam in het Nederlands. Vanaf 1960 kwamen er duizenden Turkse en Marokkaanse moslims naar Nederland, maar hun activiteiten beperkten zich tot oprichten van moskeeverenigingen en hun voorlichting was in eigen landstaal en voor eigen achterban.

Sinds 1978 verscheen het Nederlandstalige moslim kwartaalblad "Qiblah" en wordt er gewerkt aan de vertaling en samenstelling van ander islamitisch literatuur, door het Moslim Informatie Centrum Nederland. Het grote tekort was echter een betaalbare Nederlandse Qur'an vertaling. Deze droom is inmiddels verwezenlijkt.

## 2. Het Moslim Informatie Centrum Nederland

Het Moslim Informatie Centrum is een onafhankelijke Stichting die de Islam wil dienen door het verschaffen van informatie over deze manier van leven. Het wil zich ook bezig houden met de religieuze en culturele rechten van moslims en, indien nodig, onderzoeken of het begrip "godsdienvrijheid" positief wordt ingevuld. .



De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. Het uitoefenen van invloed op de vorming van het Nationaal beleid inzake moslims.
- b. Het geven van voorlichting en informatie aan de overheid, vakbewegingen en andere instanties, die direct of indirect met in Nederland woonachtige moslims en/of in Nederland gevestigde moslimgroeperingen te maken hebben. “
- c. Het geven van voorlichting en onderricht aan niet-moslims.
- d. Het organiseren van de Nederlandse moslims.
- e. Het leggen van contacten met groeperingen, instellingen en andere organisaties in de gehele wereld.
- f. Het ontwikkelen van educatief materiaal voor Islamitisch onderwijs Op bestaande en nog op te richten scholen“
- g. Alle andere wettige middelen, die niet door Islamitische wetgeving (Shariah) zijn verboden.

### 3. Activiteiten

Het Centrum ontwikkelde de volgende activiteiten gedurende de afgelopen tijd:

1. Het uitgeven van een Moslim kwartaal-blad "Qiblah" in de Nederlandse taal.
2. Maandelijks bijeenkomsten voor de Nederlandse Moslimvrouwen, die door hen zelf georganiseerd worden.
3. Nederlandse literatuur ontwikkelen over de Islam is zo goed als absent, daarom heeft het Centrum een bescheiden boekenfonds Opgezet dat de volgende titels omvat:
  - a. Kom tot het gebed, een boekje over het moslimgebed met veel illustratie.
  - b. Geloof en goede werken, een simpele inleiding tot de Islam.
  - c. Veertig Hadis van Imam an-Nawawi.
  - d. Asma ul-husna, een boekje over de schone namen van Allah.
  - e. Waarom Islam? Een boekje met de levensgeschiedenissen van ongeveer dertig Nederlandse Moslims.
  - f. Islam, de onbegrepen leefwijze van Muhammad Qutb.
  - g. De boodschap van de Islam door A.A. Maududi.
4. Het uitnodigen van Nederlanders die in de buurten wonen van moskeeën in de grote steden met een grote Moslimconcentratie. Wij hopen hiermee iets van het onbegrip en de soms dreigende spanningen weg te kunnen nemen.
5. Mobiele tentoonstellingen over de Islam
6. Zomercursussen voor de tweede generatie moslimkinderen, en Nederlandse moslims in de vorm van een jaarlijks moslim jeugdkamp.
7. Jaarlijks wordt door het Moslim Informatie Centrum een landelijke Qur'ânrecitatie wedstrijd georganiseerd, waarvan twee winnaars naar de internationale wedstrijd in Mekka afgevaardigd worden. \_



8. Het M.I.C. coördineert het regelmatig bezoeken van moslimgevangenen in de gevangenis van Scheveningen en onderhoudt contacten met de reclassering en de geestelijke en maatschappelijke verzorgers in de gevangenis.
9. Het MIC is een van de gesprekspartners van de Raad van Kerken in het Overlegorgaan Moslim-Christenen.
10. In het MIC wordt de vrijdagdienst gehouden, in het Nederlands.

Wij hopen in de toekomst steeds meer een educatieve functie te krijgen en leermiddelen te ontwikkelen die zowel in als buiten het centrum gebruikt kunnen worden.

Het welslagen komt alleen van Allah!