

Voorwoord

De foto op de voorkant van dit financieel verslag, Bruno die vanuit een trein naar zijn omstanders kijkt, is symbolisch voor velen van ons. Het leven gaat bij ons ook in een sneltreinvaart voorbij en velen snakken naar een moment dat die trein een keer stilstaat om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Dat is het grote goed dat Bruno ons heeft gegeven, hij heeft ons de weg gewezen naar die grote Goddelijke energiestroom waarin alle aan elementaire levensbehoeften die de mens maar kan hebben worden voldaan.

Soms blijkt er toch nog twijfel te bestaan, en dan is het zaak je niet te laten verleiden om het ingeslagen pad te verlaten. Soms moet je keihard knokken om die ingeslagen weg te blijven bewandelen en dan is het zaak jezelf niet te verkrampen en dingen vast te houden. Vertrouw op die goddelijke leiding die geen fouten maakt en altijd aanwezig is als die er voor je moet zijn. We hebben immers het spreekwoord "als de nood het hoogst is, is de redding nabij". Dat dit een grote waarheid is heb ik zelf al vele malen mogen ervaren.

Als laatste een woord van dank voor iedereen die zich in 2020 weer heeft ingezet om Bruno's leer in hun eigen leven en omgeving vorm te geven.

Sittard, 24-05-2021

Pieter Grommen
(Penningmeester)



Wil Scholten
(Voorzitter)



Janette van Vlaardingen
(Secretaris)

